

IN DE VREDE VAN DE HEER

Op 17 april overleed te Izegem pater ARMAND PENNINCK, Redemptorist, zoon van wijlen Remi en Maria Penninck-Desmet. Geb. te Oostrozebeke op 2 aug. 1925, geprofest te Sint-Truiden op 15 sept. 1946, priester gewijd te Leuven op 15 september 1951.

Tijden het noviciaat te Sint-Truiden en de priesterstudies te Beauplateau en Leuven ontpopte hij zich als iemand met een sprankelende geest en vlot in de sociale contacten; het voorbeeld van zijn moeder in haar Welvaartwinkel was daar zeker niet vreemd aan. Na enige jaren als predikant van Volksmissies, vond hij zijn roeping als predikant in dienst van Oost-Priesterhulp (Kerk-in-nood), vooral in Duitsland maar ook hier ten lande. Toen de Volksmissies hier minder in trek waren heeft hij zich ingezet als godsdienstleraar in Gent en als weekendpredikant in onze voormalige kerk in de Voskenslaan. De voortijdige dood van vader heeft hem zo getekend dat hij, naast zijn grote devotie tot de H. Jozef, ook grote zorg besteedde aan zijn gezondheid; af en toe sprak hij over het moment dat hij voor de Heer zou moeten verschijnen; hij zou dan in alle eenvoud enkel maar met het slot van het Te Deum zeggen: In Te Domine speravi, non confundar in aeternum (Op U, Heer, heb ik mijn hoop gesteld, ik zal niet voor eeuwig beschaamd staan).

Armand PENNINCK

 inmemoriam.be/nl/2016-04-17/armand-penninck/

Eerwaarde Pater

Woonplaats:

Geboren: 02/08/1925 (Oostrozebeke)

Overleden: 17/04/2016 (Izegem)



"Ik ben de Goede Herder" zegt de Heer..Jo.10,11

Trouw aan zijn kloostergeloften is naar

het Vaderhuis teruggekeerd

Eerwaarde Pater Armand PENNINCK

Zoon van wijlen de heer en mevrouw

Remi en Maria Penninck - Desmet

Redemptorist

Geboren te Oostrozebeke op 2 augustus 1925

Geprofest te Sint-Truiden op 15 september 1946

Priester gewijd te Leuven op 15 september 1951

Op rust in het woonzorgcentrum 't Pandje te Izegem sinds 2015

Godvruchtig overleden in het

woonzorgcentrum 't Pandje te Izegem

op zondag 17 april 2016, gesterkt door de ziekenzalving

en de gebeden van onze Moeder de H.Kerk.

Dit melden u in gelovig vertrouwen op het eeuwig leven:

Pater Provinciaal en de Redemptoristen

van de Sint-Clemensprovincie

De redemptoristen van Izegem en van Vlaanderen

Zijn zus, neven en nichten, achterneven en achternichten

van de verwante families Penninck en Desmet

U wordt vriendelijk uitgenodigd voor de plechtige uitvaart,

waarin wij de liturgie vieren van de Verrezen Heer in de

decanaatskerk van **SINT-TILLO, Kerkplein te IZEGEM**

op ZATERDAG 23 APRIL 2016 om 11 uur.