

Rev. Br Joseph Van Hoeydonck, C.SS.R. (1870-1898)

 papastronsaytexts.blogspot.it/2010/10/rev-br-joseph-van-hoeydonck-cssr-1870.html

Professed Student of the Congregation of the Most Holy Redeemer. Born in Donck (Province of Anvers) on 4th September 1870. Died 31st August 1898

'Loved by God and by men, his memory is a blessing' (Eccl 45) RIP

Joseph Constant Van Hoeydonck, learnt early in the stories of the Saints the solid maxims of true sanctity. Innocence, mortification, piety, such is the faithful resume of his first years. The rest of his life was the echo also of saintly premises. At hardly 14 years old, he was profoundly touched by the grace of a Mission and understood the light of faith, that God had called him to the Religious life. Faithful to respond to the voice on high, he struggled with energy and constancy against the numerous obstacles, which opposed the realisation of his design. His firmness carried him on and on the day of the Nativity of Our Lady 1887 he reached the portals of the Monastery of St. Trond. A fervent Noviciate was the fruit of his first enthusiasm. On Easter Sunday 1890, he made his Religious oblation with generosity and unmistakable consolation. The Lord accepted his sacrifice, but soon asked of him the full and entire consummation. In effect he sent the young Religious a long and painful illness. It's that which illuminated his virtues above all. In the midst of the most excruciating pains, he always showed an admirable patience. At the point of death, he pronounced his vows before all; at its approach, he could make the remarkable declaration which sufficed to raise St. John Berchmans to the Altars: - 'Never have I voluntarily transgressed a single one of my Rules'.

Sweet Mary, whom the orphan at the tenderest age had chosen to take the place of his mother, did not abandon him at the supreme hour. Just as one of Confreres was astonished at his request for 'the Magnificat', the Queen of Heaven appeared to him, consoled him and undoubtedly came to invite him to follow her to Paradise, because a few moments later he bowed his head and slept peacefully in the Lord. It was on Saturday August 31st August 1898. †



Rev. Br Jozef van Hoeydonck, C.SS.R.



Image from his mortuary card.

Jezus, Maria, Jozef, Alfonsus.



HID VOOR DE ZIEL VAN DEN EERW. FRATER
JOZEF VAN HOEYDONCK.

Geboortē te Dordt bij Beieren. den 2 Sept. 1870
Hij trad in het klooster. den 3 Sept. 1877
Sprak de kloosterbeloften uit op Feestdag, 21 April 1880
Hij verliet zijn woonhuis in den Heer, in het Klooster van
O. L. V. Hulp der Christenen te Sint-Truiden, den
21 Augustus van hetzelfde jaar.

EX ANIMA JESU ET MARIE.

In korten tijd verzaakst, heest hij eens lange bespoken afged.

De Eerw. Frater van Hoeydonck is in het huis Gods maar doorgestaan. Hij was er gekozen met de begeerte zich heel en gansch aan de bekering der zondaren toe te wijden. De zaligheid der zielen lag hem nie saam om te behoren, dat er zijn geest altijd mede heug was, en hij ee sich stoepzadelyk voor opdroeg. Ook schonk hij hem de verdiensten van een volgod in het Boek der W. J. van zijn jeugte heiligen spreke, hem niet recht te toegest: *Conamuniter in terra expletit tempore morte*. (SAB. IV. 12.)

Hij is toegestaan de dood toelachende; met al zijne wenschen riep hij op den God zijner ziel, die in de wereld roede zijne jeugd had verlijd, en in het klooster al zijn wilsen was gecom.

Sedert vier maanden gescheiden en daarbij nog gemiddeld alle de zonden van een penijke ziekte, die hij met een goddelijk loven allen tot verdroeg, hat hij een alre broeders en van allen, die het gelyk hadde hem te kennen, een heilwaa voorleed en een wenschen vol bewondering, betrouwen ee liek.

Ziet Heer van Jezus, wees mijne liek. *(100 dagen afstand.)*

Ziet Heer van Maria, wees mijne toelicht. *(100 dagen afstand.)*

Heilige Jozef, vriend van Jozef Mari, bid voor om. *(100 dagen afstand.)*

R. I. P.

Archede, Druk. C. Coepiet.